

getuigen / tijdgenoten

Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950

KITLV – NIMH - NIOD

Het project Getuigen/Tijdgenoten is onderdeel van het onderzoeksprogramma naar de dekolonisatie dat door het KITLV, NIMH en NIOD wordt uitgevoerd. In het project Getuigen/Tijdgenoten kunnen betrokkenen - mensen die tussen 1945 en 1950 in Indonesië verbleven en hun kinderen - hun persoonlijke ervaringen met de onderzoekers delen. Betrokkenen weten niet altijd welke gebeurtenissen of ervaringen al dan niet bekend zijn bij onderzoekers. In het project kunnen zij ervaringen waarvan zij het belangrijk vinden dat onderzoekers er kennis van nemen delen. Het project wordt gecoördineerd door Eveline Buchheim en Fridus Steijlen.

Hoe gebeurt dat? Binnen de looptijd van het project is het onmogelijk iedereen te interviewen die dat zou willen. Daar komt bij, dat er in het verleden al verschillende interviewprojecten zijn geweest, waarbij ook interviews over de periode 1945-1950 bewaard zijn gebleven. Omdat wij in dit project toch nog zoveel mogelijk ervaringen willen verzamelen, hebben we een 'levensverhalen-document' ontwikkeld. Daarin kunnen naast familie- en achtergrondgegevens, vooral de persoonlijke ervaringen worden opgeschreven. Hoe uitgebreider die ervaringen worden opgeschreven, hoe beter.

We kunnen ons voorstellen dat het opschrijven van persoonlijke verhalen van zo lang geleden niet altijd eenvoudig is. In die gevallen kan er wellicht een beroep gedaan worden op kinderen, kleinkinderen of andere naasten.

Natuurlijk alleen als de betrokkenen dat zelf willen, en vanzelfsprekend alleen die ervaringen die de verteller zelf wil delen!

En dan? Al deze levensverhalen-documenten worden door het project Getuigen/Tijdgenoten verzameld en onder de aandacht van de onderzoekers gebracht. Dat wil niet zeggen dat u straks uw verhaal een-op-een in een boek terug zult vinden, zo werken onderzoekers niet. De verzamelde ervaringen kunnen de onderzoekers wel helpen in hun analyse en ze mogelijk zelfs op ideeën brengen die ze anders niet hadden gehad.

Maar er is meer. De opgetekende ervaringen kunnen in een aantal gevallen aanleiding zijn om de betrokkene toch te interviewen. Individueel, of samen met anderen die over vergelijkbare thema's of gebeurtenissen kunnen vertellen. Wie voor een extra interview wordt benaderd hangt af van de vraag of een levensverhaal een heel nieuwe invalshoek kan opleveren of een bijzondere aanvulling is op de interviews die er al zijn.

Samen zullen deze documenten een schriftelijke collectie levensverhalen over de periode 1945-1950 in Indonesië vormen. Dit geheel aan verhalen heeft grote waarde voor bijvoorbeeld toekomstige educatieve projecten of voor onderzoek.

Wilt u uw verhaal kwijt in een levensverhaal-document? Dan kunt u via de site een levensverhaal-document downloaden of u kunt er een aanvragen via email getuigen@ind45-50.nl of per telefoon van maandag tot en met donderdag op nummer 020-5233850.

Het Getuigen/Tijdgenoten-project is ook geïnteresseerd in dagboeken, fotoalbums, brieven of andere egodocumenten. Als u deze ter beschikking van het onderzoek wilt stellen, kunt u contact opnemen met: getuigen@ind45-50.nl.